



Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (30 Ιουνίου)

Οι δώδεκα Απόστολοι ήταν οι πιο στενοί μαθητές του Κυρίου κατά τα τρία χρόνια που κήρυττε και θαυματουργούσε δημόσια.

Το ιερό και τιμητικό αυτό όνομα του «Αποστόλου» δόθηκε από τον ίδιο τον Κύριο στους Μαθητές Του, όταν διανυκτέρευσε στο όρος προσευχόμενος τότε, «Εγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ' αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασε». (Λουκ. 6, 12-13).

Κατά την εκλογή των Μαθητῶν Του, ο Κύριος ἐξέλεξε δώδεκα, γιατί ὅπως οι δώδεκα υιοὶ του Ιακώβ, οι δώδεκα Πατριάρχες, θεωροῦνται οι αρχηγοὶ των δώδεκα φυλῶν του Ισραήλ, ἔτσι και οι Δώδεκα αὐτοὶ Μαθητές του Κυρίου, ἔγιναν οι πνευματικοὶ αρχηγοὶ του νέου Ισραήλ, δηλαδή του Χριστιανισμοῦ. Ο Ωσηὲ προφήτευσε ὅτι δώδεκα δρῦες θα ἀκολουθήσουν τον Θεό που θα φανεί στη γη.

Στην Εκκλησία, το αποστολικό αξίωμα εἶναι το μεγαλύτερο και πιο τιμητικό αξίωμα, καθὼς υπερέχει ἀπὸ κάθε ἄλλο.

Ὅταν οι Ιουδαῖοι συνέλαβαν και δίκασαν τον Χριστό μας, ἐκεῖνοι κρύφτηκαν ἀπὸ φόβο και ὁ μόνος που Του συμπαραστάθηκε στον Γολγοθᾶ κατὰ τη Σταύρωση ἦταν ὁ Ἅγιος Ιωάννης ὁ Θεολόγος. Οι ὑπόλοιποι, ἐκτὸς ἀπὸ τον Ιούδα, ἦταν συγκεντρωμένοι στο υπερώον και πληροφορήθηκαν ἀπὸ τις Μυροφόρες την Ανάσταση του Χριστοῦ.

Στη συνέχεια, συναναστράφηκαν μαζί Του κατὰ τις εμφανίσεις Του μετὰ την Ανάσταση.

Παρευρέθηκαν στην Ανάληψή Του. Το ἔργο τους, μετὰ την Ανάληψη του Κυρίου, ἐξιστορεῖται στο πέμπτο βιβλίο της Καινῆς Διαθήκης «Πράξεις των Αποστόλων».

Συμμετείχαν στο θαῦμα της Πεντηκοστῆς. Ἐλάβαν το Πνεῦμα το Ἅγιο με τη μορφή γλωσσῶν φωτιᾶς, που τους μετέτρεψε ἀπὸ φοβισμένους και ἀγράμματος ψαράδες σε φωτισμένους διδασκάλους της οἰκουμένης. **Οι δώδεκα Απόστολοι και οι ἀνήκοντες στον ευρύτερο κύκλο των εβδομηκοντα, μαζί με τις σεπτές Μυροφόρες και πιστές ἀκόλουθες του Κυρίου, πού ἦσαν εκατὸν εἴκοσι (120) στον ἀριθμὸ (Πράξ. 1,15), δεν βαπτίστηκαν με το βάπτισμα δι' ὕδατος, ἀλλὰ βαπτίστηκαν την ἡμέρα της Πεντηκοστῆς «εν Πνεύματι Ἁγίῳ».**

Ὅλοι ταξίδεψαν στον τότε γνωστὸ κόσμο, μεταφέροντας στους ἀνθρώπους που συναντοῦσαν, Ιουδαίους και μη, το μήνυμα της Ανάστασης του Χριστοῦ και της σωτηρίας του ἀνθρώπου.

Κατάλογοι των ονομάτων των δώδεκα Αποστόλων υπάρχουν τέσσερις: Ματ. 10,2. Μαρ. 3,13. Λουκ. 6,14 και Πράξ. 1,13.

Ὅλοι, ἐκτὸς ἀπὸ τον Ἅγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τελείωσαν την ζωή τους μαρτυρικά και μάλιστα ἔξι ἀπὸ αὐτοὺς με σταυρικό θάνατο.

Η Εκκλησία μας τους εορτάζει και ξεχωριστά, και ὅλους μαζί στις 30 Ιουνίου.

Σ. Α. - Σ. Α. Ν.

Απόστολος Ανδρέας († 30 Νοεμβρίου)

Γνωρίζεις ότι ήταν αδελφός του Πέτρου και ονομάστηκε Πρωτόκλητος, επειδή τον κάλεσε πρώτο ανάμεσα σε όλους ο Χριστός;



Απόστολος Πέτρος († 29 Ιουνίου)

Όταν τον συνέλαβε ο ειδωλολάτρης βασιλιάς, τον φυλάκιζε φρουρούμενο από πολλούς στρατιώτες. Τη νύχτα, όμως, έλαμψε ξαφνικά φως στο δωμάτιό του, οι αλυσίδες έπεσαν από τα χέρια του και άγγελος Κυρίου τον οδήγησε έξω από τη φυλακή, καθώς οι πόρτες άνοιγαν μόνες τους! Το γνώριζες αυτό;

Απόστολος Φίλιππος († 14 Νοεμβρίου)

Ξέρεις πως, όταν ο Φίλιππος γνώρισε τον Χριστό, σκέφτηκε αμέσως τον αγαπημένο του φίλο, τον Ναθαναήλ; Έτρεξε και του είπε ενθουσιασμένος «βρήκαμε τον Μεσσία» και δεν προσπάθησε να τον πείσει με λόγια, παρά τον προέτρεψε κι εκείνον, λέγοντάς του «έρχου και ίδε», δηλαδή, «έλα και δεσμόνος σου!».



Απόστολος Βαρθολομαίος ή Ναθαναήλ († 11 Ιουνίου)

Όταν ο φίλος του Φίλιππος του είπε για τον Ιησού, ο Κύριος τον προϋπάντησε λέγοντας: «Ίδέ ἀληθῶς Ἰσραηλῆτις, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι» (Ιω. 1,48). Κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Ινδούς και τους παρέδωσε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Από τους άπίστους σταυρώθηκε στην Ουρανούπολη

Απόστολος Ιωάννης, ο Θεολόγος († 26 Σεπτεμβρίου)

Ένας από τους τέσσερις Ευαγγελιστές και αδελφός του Αποστόλου Ιακώβου, γιοι του Ζεβεδαίου. Έχεις υπόψη σου ότι ο αυτόν τον «αγαπημένο» μαθητή Του ο Χριστός παρέδωσε την Παναγία, για να τη φροντίζει ως μητέρα του;



Ο Ιάκωβος του Ζεβεδαίου, αδελφός του Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. († 30 Απριλίου)

Είναι ο τρίτος της τριάδος Απόστολος, που ο Κύριος έπαιρνε μαζί με τον Πέτρο και τον Ιωάννη ιδιαίτερως στις προσευχές, αλλά και στη Μεταμόρφωση Του. Κήρυξε το Ευαγγέλιο ολόκληρη την Ιουδαία. Ο Ηρώδης όμως ο Αγρίππας για την πολλή παρρησία που είχε, τον θανάτωσε με μαχαίρι το 44 μ.Χ. και έτσι έγινε ο δεύτερος μάρτυρας της πίστης μας, μετά τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο (43 μ.Χ.).

Απόστολος Σίμων, ο Κανανίτης († 10 Μαΐου)

Γνωρίζεις ότι ήταν ο νυμφίος στον γάμο της Κανά, όπου ο Χριστός τέλεσε το πρώτο Του θαύμα; Αφού ο Κύριος μετέτρεψε το νερό σε κρασί, ο Σίμων έγινε μαθητής Του!



Απόστολος Ματθαίος († 16 Νοεμβρίου)

Από τελώνης αναδείχθηκε Ευαγγελιστής, έγραψε το πρώτο ευαγγέλιο! Μόλις ο Χριστός τον κάλεσε κοντά Του με τα λόγια «ακολούθει μοι», εκείνος εγκατέλειψε την προηγούμενη αμαρτωλή ζωή του και Τον ακολούθησε αμέσως.

Ιάκωβος ο υιός του Αλφαίου († 9 Οκτωβρίου)

Αδελφός του Λευί δηλ. του Ματθαίου. Λέγεται και Ιάκωβος ο μικρός, προς διάκριση από τον Ιάκωβο το μεγάλο, τον αδελφό του Ιωάννου, αλλά και προς διάκριση από τον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. Ο τόπος στον οποίο κήρυξε ο Απόστολος Ιάκωβος δεν είναι εξακριβωμένος. Κρεμάστηκε σε σταυρό και έτσι παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό.



Ιούδας του Ιακώβου, αθλιώς Λεββαίος ή Θαδδαίος († 19 Ιουνίου)

Ο Ιούδας αυτός είναι αδελφός με τον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο και επομένως υιός του Ιωσήφ του μνηστορος (μνηστήρα) της Παναγίας. Άρα είναι «αδελφός» του Κυρίου. Λεββαίος σημαίνει θαρραλέος και Θαδδαίος (στα Αραμαϊκά) σημαίνει μεγάλθυμος, μεγαλόψυχος. Είναι συγγραφέας της Καθολικής επιστολής Ιούδα. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία και φώτισε τα έθνη στη χώρα αυτή. Πήγε και στην Έδεσσα. Τελικά τον κρεμάσανε και τον θανάτωσαν με εκτοξευόμενα βέλη.

Απόστολος Θωμάς († 6 Οκτωβρίου)

Ο δύσπιστος μαθητής. Επειδή δυσκολευόταν να πιστέψει στην Ανάσταση, ο Κύριος ξαναεμφανίστηκε μπροστά στους μαθητές Του κι επέτρεψε στον Θωμά να Τον ψηλαφίσει. Από τότε, εκείνος κήρυξε ως αυτόπτης και αυτόκοος μάρτυρας την Ανάσταση στους πιο άγριους λαούς της Ασίας!



Απόστολος Μαθθίας († 9 Αυγούστου)

Πήρε τη θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη, του προδότη μαθητή, που κρεμάστηκε μετά την ολοκλήρωση της προδοσίας του Ιησού. Ο Μαθθίας κήρυξε στην Αιθιοπία και βρήκε σταυρικό θάνατο.